



LUCKY'S

SPREEKBEURTPAKKET



www.ajaxkidsclub.nl

ajaxKIDS

welkom

Hey Ajaciedje,



Ik ben Lucky, de mascotte van Ajax en de Ajax Kids Club.

Wat supertof dat je een spreekbeurt gaat houden over de allermooiste club van de wereld. Want dat is Ajax natuurlijk. Om je een beetje te helpen, heb ik allemaal weetjes over Ajax voor je verzameld. Zo kun je je klasgenootjes alles leren over Ajax!

Heel veel succes!

Groetjes

Lucky

2

Lucky

EVEN VOORSTELLEN!



Voor je verder gaat, wil ik me natuurlijk wel even goed voorstellen. Ik ben dus Lucky, de mascotte van Ajax en de Ajax Kids Club. Ik woon in de Johan Cruijff Arena en ben gek op het geven van knuffels en high-fives aan Ajaxsupportertjes. Hieronder lees je nog meer over mij! Je kunt me ook mailen: kidsclub@svajax.nl.

Voornaam: Lucky

Achternaam: Lynx

Geboorteplaats: op de berg Olympus in Griekenland

Kleur ogen: geel

Kleur haar: bruin, zwart en wit

Lengte: 1,75 meter

Schoenmaat: 58

Beroep: mascotte van Ajax

Hobby's: voetbal en spelletjes

Favoriete voet: zowel lynx- als rechtsbenig

f Facebook: Ajax Kids Club

Instagram: @ajaxkidsclub

X: @ajaxkidsclub

TikTok: @ajaxkidsclub

3

TERUG NAAR HET BEGIN!

Jij weet vast alles van het Ajax van nu, maar onze mooie club bestaat natuurlijk harstikke lang! Al sinds 18 maart 1900 om precies te zijn.



Precies op die dag besloten drie mannen de club Ajax te bedenken. Dat waren Han Dade, Carel Reeser en Floris Stempel. Zij deden dat in een café in de bekende Amsterdamse Kalverstraat.

Wat een goed idee, hè? De drie mannen noemden de club AFC Ajax. AFC is een afkorting en betekent Amsterdamsche Football Club.

De club is trouwens vernoemd naar de Griekse held Ajax. Dat was een sterke strijder die in veel oude Griekse verhalen voorkomt. Je ziet het hoofd van de Griekse held Ajax ook in het logo van de club.

Jouw cluppie Ajax is dus al heel oud. Gek idee, hè?

HET AJAXSHIRT

Iedereen kent het échte Ajaxshirt natuurlijk wel!

Wit shirt met een rode baan, witte broek en witte kousen.

Toch voetbalde Ajax niet altijd in dat voetbaltenue.



Helemaal in het begin speelde Ajax namelijk in een shirt met witte en rode strepen, een witte broek en zwarte kousen. Dat duurde elf jaar, want toen kwam Ajax in dezelfde competitie terecht als het Rotterdamse Sparta. Tja, dat zorgde voor een probleem. Sparta droeg namelijk precies hetzelfde shirt. Dat mocht niet. Sparta had het tenue eerder en dus moest Ajax een ander shirt verzinnen.

En je raadt het al: dat werd het wit-rood-witte shirt dat je nu zo goed kent!





HET AJAXLOGO

Ajax heeft verschillende clublogo's gehad. Het logo wat je tegenwoordig op ziet, bestaat sinds 1991. Het is het logo dat jij natuurlijk onwijs goed kent.

Wist je dat dit logo uit precies elf lijnen bestaat? Dat is niet zomaar, hoor. Elk lijntje staat voor één van de elf Ajaxspelers op

het veld. Grappig, toch? De kop in het logo is natuurlijk van Ajax, de held uit oude Griekse verhalen. Voor 1991 had Ajax een aantal andere

logo's. Hieronder zie je ze allemaal. Van oud naar nieuw!

In het allereerste logo zie je ook dat Ajax in zijn beginjaren in rood-witte strepen speelde. Wat een verschil met het logo van nu, hè?



DE AJAXSTADIONS

Ajax speelt sinds 1996 in de Johan Cruijff Arena. Het stadion heette eerst de Amsterdam Arena. Misschien ben je er wel eens geweest. Daarvoor voetbalde onze mooie club in andere stadions.



Het Houten Stadion

Voor 1907 speelde Ajax gewoon tussen de weilanden. In 1907 kwam er dan eindelijk een stadionnetje. Het was het eerste voetbalstadion van

Amsterdam en het werd Het Houten Stadion genoemd. Tribunes kwamen er pas een paar jaar later, in 1911. Er kwam toen natuurlijk nog niet zo veel publiek op Ajax af als nu.

Stadion De Meer

Toch had Ajax al snel een groter stadion nodig. Daarom werd in 1930 verhuisd naar een nieuw stadion: De Meer.



Daar heeft Ajax 62 jaar gespeeld. Dat is best lang. Ook dat stadion werd te klein. Er waren zo veel mensen die graag naar Ajax kwamen kijken, dat het allemaal niet meer paste. Ook raakte De Meer verouderd. Ajax wilde een moderner en groter stadion, waar meer mensen in konden. Daarom werd besloten de Arena te bouwen. De Meer werd toen helemaal gesloopt...



Olympisch Stadion

We noemen ook graag het Olympisch Stadion, want daar speelde Ajax heel veel grote en belangrijke wedstrijden. Omdat De Meer al snel te klein was, besloot Ajax

grote Europese wedstrijden of wedstrijden

tegen PSV en Feyenoord in het Olympisch Stadion te spelen. Daar paste namelijk veel meer supporters in dan in De Meer. Het Olympisch Stadion bestaat gelukkig nog steeds, al passen er niet meer zo veel mensen in als vroeger. De tweede ring met stoeltjes is er namelijk afgehaald.

Amsterdam Arena/Johan Cruijff Arena

En dan komen we aan bij het stadion dat je zo goed kent: de Johan Cruijff Arena. Het stadion is in 2017 vernoemd naar

volgens velen de beste Nederlandse speler ooit. Het stadion is geopend in 1996. Vanaf dat jaar ging Ajax spelen in het nieuwe en moderne stadion, dat toen nog Amsterdam Arena heette.

De verhuizing in 1996 naar de Arena was heel speciaal, want het was het eerste stadion in Nederland waarbij het dak dicht kon. En wat is het stadion groot zeg.... Er passen tegenwoordig wel 55.000 supporters in.

Het stadion wordt niet alleen voor thuiswedstrijden van Ajax gebruikt, want ook het Nederlands elftal speelt er vaak. Als er niet wordt gevoetbald, dan wordt de Arena gebruikt voor grote evenementen, zoals dansfeesten en concerten.



DE PRIJZENKAST

Ajax heeft al superveel prijzen gewonnen. We zeggen natuurlijk niet voor niks 'Wij zijn Ajax, wij zijn de beste'. Hieronder lees je alles over de prijzenkast van Ajax!

36x landskampioen

Ajax is al 36 keer kampioen van Nederland geworden. Dat is ook de reden dat Ajax met drie sterren op het shirt speelt. Elke ster staat voor tien kampioenschappen. Toen Ajax op 15 mei 2011 voor de dertigste keer kampioen werd, mocht het de derde ster op het shirt zetten. Ajax werd voor het eerst in 1918 kampioen en voor het laatste in 2022.



9x Johan Cruïffschaal

Ajax heeft de Johan Cruïffschaal (vroeger de Nederlandse Supercup) nu negen keer gewonnen. Dit is de aan het begin van elk seizoen de wedstrijd tussen de landskampioen en de KNVB-bekerwinnaar.



2x wereldbeker voor clubteams

Ajax mocht zich twee keer de beste van de wereld noemen. In 1972 en in 1995.



1x Uefa Cup

Deze won Ajax in 1992. Toen heette het toernooi nog Uefa Cup, maar nu heet het de Europa League. Ajax stond in 2017 nog wel in de finale, maar helaas werd die verloren van Manchester United.



3x Europese Supercup

Ajax won de Europese Supercup drie keer. Dit was een wedstrijd tussen de winnaar van de huidige Europa League en Champions League.



1x Europacup 2

Dit toernooi bestaat niet meer, maar Ajax won deze in 1987.



4x Champions League

Ajax heeft vier keer het grootste toernooi in Europa gewonnen. Tegenwoordig heet het toernooi de Champions League. Vroeger heette het toernooi nog de Europacup

1. Ajax won het toernooi in 1971, 1972, 1973 en 1995.



20x KNVB-beker

Ajax heeft al twintig keer de KNVB-bekerfinale gewonnen. De eerste in 1917 en de laatste in 2021.



DE JEUGDOOPLEIDING EN SPORTPARK DE TOEKOMST

Ajax staat in de hele wereld bekend om zijn goede jeugdopleiding. Natuurlijk koopt Ajax ook spelers, maar zelf spelers opleiden, is nog steeds superbelangrijk voor de club. Veel spelers die bij Ajax zijn opgeleid, spelen later bij onwijs grote clubs in Europa.

De jeugd van Ajax traint – net als het eerste elftal – op sportpark De Toekomst. Daar vind je heel veel trainingsvelden, waar alle

teams van Ajax oefenen om beter te worden. Sportpark De Toekomst ligt vlakbij de Johan Cruïff Arena. Lopend doe je er vijf tot tien minuutjes over.

Op sportpark De Toekomst worden ook veel wedstrijden gespeeld. Alle jeugdteams, maar ook Jong Ajax en Ajax Vrouwen, spelen er wedstrijden.

Ajax heeft al superveel grote Nederlandse voetballers opgeleid. Denk maar aan Sjaak Swart, Johan Cruïff, Marco van Basten, Clarence Seedorf, Frank en Ronald de Boer, Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Donny van

de Beek, Ryan Gravenberch, Jorrel Hato en natuurlijk nog veeeeel meer!

De jeugdelftallen van Ajax spelen hetzelfde systeem als het eerste elftal. Het gaat bij de jeugd niet per se om winnen, maar vooral om beter te worden. Het belangrijkste doel is spelers opleiden voor Ajax 1!

Op sportpark De Toekomst is ook een speciale school. Daar kunnen jeugdspelers van Ajax een opleiding volgen. Ook buitenlandse spelers van Ajax 1 vind je in het gebouw. Zij krijgen daar bijvoorbeeld Nederlandse les.



DE HELDEN VAN TOEN EN NU

Ajax heeft superveel goede voetballers gehad. Hieronder noemen we er een paar. Je zou er zelfs een aparte spreekbeurt over kunnen geven, want wat speelden er veel toppers in het shirt van Ajax!

Sjaak Swart

Mister Ajax! Zo wordt meneer Sjaak Swart genoemd. In 1956 speelde hij zijn eerste wedstrijd voor Ajax en in 1973 zijn laatste. Hij speelde zijn hele loopbaan voor één club en dat was Ajax, zijn grote liefde. Meneer Swart is nog steeds bij Ajax te vinden. Hij werd acht keer kampioen met de club en won in 1971, 1972 en 1973 de Europacup 1 met Ajax.



Johan Crujff

Johan Crujff speelde zijn eerste wedstrijd voor Ajax in 1964. Hij werd een van de allerbeste voetballers ter wereld. Hij staat bekend als dé nummer veertien. Dat was namelijk zijn rugnummer, ook bij Ajax, de club waar hij groot werd. Bij Ajax speelt nooit meer iemand met dat rugnummer. Crujff kon ontzettend goed sprinten en maakte verrassende bewegingen, waardoor hij sneller was dan zijn tegenstanders. Hij is trouwens niet alleen speler bij Ajax geweest, maar ook bij FC Barcelona. Bij beide clubs werd hij trainer, toen hij zelf niet meer voetbalde. Helaas is Crujff in 2016 overleden.



Marco van Basten

Marco van Basten speelde in 1982 zijn eerste wedstrijd voor Ajax en zou een hele grote voetballer worden. De spits werd drie keer Europees voetballer van het jaar en twee keer wereldvoetballer van het jaar. Dan kun je wel wat, hoor! Hij werd drie keer kampioen met Ajax en won een belangrijke Europese beker: de Europacup 2. Zijn mooiste doelpunt voor Ajax maakte hij uit een omhaal. Zoek maar eens op via YouTube. Met het Nederlands elftal werd hij in 1988 Europees kampioen. Van Basten maakte in de finale het winnende doelpunt. Hij moest helaas al stoppen met voetballen toen hij pas dertig jaar was. Hij had veel last van een blessure aan zijn enkel.



Dennis Bergkamp

Dennis Bergkamp kwam als twaalfjarig jongetje in de jeugdopleiding van Ajax terecht en werd uiteindelijk een van de beste Nederlandse voetballers ooit. In 1986 speelde hij zijn eerste wedstrijd voor Ajax. Elk doelpunt van de aanvaller was fantastisch. Hij werd maar één keer kampioen met Ajax, maar won wel twee Europese bekens: de Uefa Cup en de Europacup 2. Ook werd hij twee keer Nederlands speler van het jaar. In het buitenland speelde hij lang voor Arsenal uit Engeland. Over die club werd vaak gezegd dat ze saai voetbal speelden. Dat veranderde toen Bergkamp er ging spelen.



Jari Litmanen

Jari Litmanen speelde twee periodes bij Ajax: van 1992 tot 1999 en van 2002 tot 2004. Hij is bij supporters een van de meest populaire spelers die de club ooit heeft gehad. De middenvelder uit Finland was een prachtige voetballer. Hij had een supergoede techniek, zag altijd zijn medespelers vrij staan en kon ook nog eens heel mooi scoren. Hij was een echte nummer tien. Bij Ajax won hij heel veel prijzen. Hij werd vier keer kampioen van Nederland, won de Champions League, werd wereldkampioen en won de Europese supercup. Oh ja, hij won met Ajax ook drie KNVB-bekers. Hij speelde ook voor onder anderen Liverpool en FC Barcelona.



Zlatan Ibrahimovic

De bekende Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic kwam in 2001 naar Ajax als groot talent. Al snel bleek dat hij bijzonder was. Hij had het in het begin moeilijk in Amsterdam, maar werd uiteindelijk een van de beste spelers ter wereld. Hij werd twee keer kampioen met Ajax, won de KNVB-beker en een Johan Crujffschaal. Zijn mooiste goal voor Ajax maakte hij tegen NAC. Zoek maar eens op YouTube, je krijgt er geen spijt van! Na Ajax speelde Zlatan voor supergrote clubs als Juventus, Internazionale, AC Milan, Paris Saint-Germain, FC Barcelona en Manchester United. Bij al die clubs werd hij kampioen.



Luis Suarez

Ajax kocht Luis Suarez in 2007 van FC Groningen. Dat was een hele goede keuze, want de aanvaller uit Uruguay bleef maar scoren voor Ajax. Echt niet normaal! Hij liet Ajaxsupporters vaak juichen. Het was dan ook niet zo gek dat de topclubs al snel voor hem in de rij stonden. Hij vertrok in 2011 naar Liverpool en speelde daarna voor FC Barcelona en Atletico Madrid.



Hakim Ziyech

Dé tovenaer van Ajax. Wat kan Hakim Ziyech goed voetballen... De koning van de slimme passjes. Hij kan zelf prachtige doelpunten maken, maar hij is er vooral ook goed in medespelers te laten scoren. Ajax heeft Ziyech niet zelf opgeleid, maar kocht de aanvallende middenvelder in 2016 van FC Twente. En gelukkig maar! Met Ziyech bestormde Ajax weer de top in Europa. Hij haalde de Europa Leaguefinale met Ajax en speelde geweldige wedstrijden in de Champions League tegen het grote Real Madrid en Juventus. Ziyech verdiende daarmee een transfer naar Chelsea.



Dusan Tadic

De man die in 2018 overkwam van Southampton, groeide in Amsterdam uit tot een icoon. In 241 duels maakte Tadic liefst 105 doelpunten en was hij goed voor 112 assists. Hij was vier jaar aanvoerder van Ajax en een van de weinige spelers bij wie de clubliefde oprecht voelde. Natuurlijk kennen we Tadic ook vanwege zijn bekende uitspraak 'Pak schaal'. In de zomer van 2023 vertrok hij uit Amsterdam.



DE SUPPORTERSVERENIGING, LUCKY EN DE AJAX KIDS CLUB

Ajax heeft onwijs veel supporters, jong en oud. Voor hen is er de Supportersvereniging Ajax met ongeveer 130.000 leden!

Supportersvereniging Ajax organiseert van alles voor supporters. Er zijn drie groepen waar je lid van kunt worden:

- **Ajax Life:** 18 jaar en ouder
- **Ajax Jonge Schare:** 12 tot en met 17 jaar
- **Ajax Kids Club:** 0 tot en met 11 jaar

Ajax Life

(18 jaar en ouder)

Een speciaal lidmaatschap voor de volwassen Ajaxsupporter. Leden krijgen tien keer per jaar het magazine Ajax Life, met toffe interviews en verhalen. Ook krijgen leden voorrang op het kopen van kaartjes voor wedstrijden en kunnen ze meedoen aan prijsvragen en evenementen. Denk bijvoorbeeld aan een voetbaltoernooi in de Johan Cruyff Arena of een gezellig evenement met andere supporters!

Ajax Jonge Schare

(12 tot en met 17 jaar)

Een speciaal lidmaatschap voor tieners. Ook zij krijgen tien keer per jaar het toffe magazine Ajax Life en voorrang op het kopen van kaartjes voor wedstrijden. Voor deze groep hebben we evenementen, zoals het Fifa-toernooi, verschillende voetbaltoernooien, meet & greets met Ajaxspelers en de kans om ballenjongen of -meisje te worden bij Ajax. Bij Europese wedstrijden maak je zelfs kans om op de middenstip te staan met een vlag!



Ajax Kids Club (0 tot en met 11 jaar)

Als kind wil je zo snel mogelijk Ajaciedje worden. Speciaal daarvoor bestaat de Ajax Kids Club. Een lidmaatschap voor de kleinste Ajacieden.

Als Ajax Kids Clublid krijg je veel voordelen en kun je meedoen aan prijsvragen en evenementen. Aan alle leeftijden wordt gedacht. Mascotte Lucky is bijna altijd van de partij voor knuffels en high-fives!

De aller-, aller-, allerkleinsten krijgen jaarlijks een cadeautje thuisgestuurd en zijn welkom op de fandag voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar. Oudere kindjes (vanaf 6 jaar) krijgen vier keer per jaar het Ajax Kids Clubblad Ajaciedjes en een mooi zomerdoeboek.

Ook kunnen Ajax Kids Clubleden meedoen aan prijsvragen. Zo maken ze kans om aan de hand van een speler het veld op te gaan! Of wat te denken van deelname aan de Ajax Fun Games?

Ben jij nog geen lid van de Ajax Kids Club?

Ga naar ajaxkidsclub.nl voor meer informatie en meld je aan!